



In Suriname hebben we twee soorten luiaards, de drieteen- en tweeteenluiaard, bekend onder hun Sranan-namen als sonloiri en skapuloiri. Zoals alle kleine dieren zien luiaards er heel schattig uit als baby en de verleiding is dan ook groot zo'n dier mee naar huis te nemen. Dit wil zeggen dat het dier wordt gekidnapt van zijn moeder, die of wordt doodgemaakt, of zonder baby achtergelaten. De verzorging van babyluiaards wordt het best overgelaten aan de luiaardmoeder. De baby blijft ongeveer 6 tot 12 maanden bij de moeder en leert van haar hoe hij moet overleven in het bos. Mensen kunnen dit niet leren aan een babyluiaard en de baby gaat daarom vaak vroegtijdig dood. De luiaard is een wild dier, en hoort thuis in het bos. Als deze leefomgeving wordt vernietigd, blijft de luiaard in ellende achter.



**Neem ze mee in je hart,
maar laat ze in het bos!**

- De scherpe klauwen en tanden van de luiaard worden bij illegale verkoop vaak afgevijld of afgehakt. Het vijlen of hakken van de nagels is enorm pijnlijk voor de luiaard omdat het weefsel van de vingers doorloopt in de nagels. Voor een mens zou het voelen alsof je vingertoppen worden afgehakt. Het duurt jaren voordat de nagels weer zijn aangegroeid, de luiaard is hierdoor voor lange tijd verminkt en voor altijd getraumatiseerd.
- Jaarlijks worden tientallen luiaards te koop aangeboden als huisdier. De koper weet vaak niet dat het dier uit het bos ontvoerd is en dat het een beschermde diersoort is in Suriname. Meestal is de moeder gedood of de leefomgeving vernietigd door ontbossing.
- Luiaards zijn moeilijke dieren om te houden, ze hebben een heel specifiek dieet en zijn erg gevoelig voor temperatuur en geluiden.
- Het merendeel van deze geroofde luiaards sterft in de handen van hun ontvoerders of kopers. Ze zijn getraumatiseerd, gewond en/of worden ziek door ondeskundige verzorging.
- Als je de luiaards uit hun natuurlijke omgeving weghaalt, schaadt je het bos. Door te eten en te poepen helpt de luiaard mee om zaden en voedingsstoffen te verspreiden en het ecosysteem gezond te houden.
- Een gezond ecosysteem is bovendien voor iedereen belangrijk: hier vinden mens en dier hun voedsel, geneesmiddelen, bouwmaterialen, etc, maar ook zuurstof, en een stabiel klimaat.

Ken jij iemand die een luiaard als huisdier heeft?

Dan is de vraag: kan dit dier nog terug naar het bos? Dat hangt er van af:

- Als het dier oud genoeg is en gezond, als hij zijn klauwen nog heeft en niet zó lang bij mensen heeft geleefd dat hij vergeten is hoe een luiaard zich gedraagt, dan kan hij terug gebracht worden naar een veilig stuk bos. Een plek waar geen ontbossingsplannen zijn en niet wordt gejaagd.
- Vaker moet een dier een tijd lang opgevangen worden om weer op krachten te komen. Dat kan bij het rehabilitatiecentrum van de Green Heritage Fund Suriname. Daar zijn er deskundigen die weten wat te doen om het dier te rehabiliteren in zijn natuurlijke omgeving.
- Maar vooral: voorkomen is beter dan genezen. Bescherm het bos, verplaats dieren als er ontbost moet worden en vooral: neem geen luiaard als huisdier! Het bezit en handelen in beschermde diersoorten is illegaal. (Jachtwet 1954 en het jachtbesluit 2002).

Wat kun jij doen?

- Verspreid deze boodschap!
- Koop geen in het wild levende dieren... niet uit plezier en ook niet uit mededogen. Door ze te kopen draag je alleen maar bij aan hun uitsterven!
- Geef overtreders aan bij de lokale milieu-instanties en politie, onder vermelding van de verkooplocatie en de soorten wilde dieren die verkocht worden.
- Geef een donatie aan Green Heritage Fund Suriname of wordt vrijwilliger.

gefinancierd door:



Empowered Lives.
Resilient Nations.



GREEN HERITAGE FUND SURINAME

Meldnummers: 402758 of 8574990
E-mail: info@greenfundsuriname.org

Luiaards

In Suriname

